



Stichting "Wezen van Uganda"

Secretariaat: De Eelinkes 16

7101 PX Winterwijk

Tel: 0543-532597

ANBI kenmerk: 8224 40 362

Bank: NL33ABNA041.14.65.430

KvK: 0922 1800

www.wezenvanuganda.nl

info@wezenvanuganda.nl

Winterswijk, oktober 2017

Hallo allemaal,

Sinds de laatste brief, januari 2017, is er veel gebeurd. We zijn in Mukono geweest en daar eigenlijk weinig of niets kunnen doen. Alle Jan is vanaf de tweede dag dat we in Mukono waren tot de laatste dag ernstig ziek geweest en ging voor behandeling elke dag naar de kliniek. Een rit per auto, zowel heen als terug van 3 kwartier!! Hij kreeg elke dag per infuus flessen zoutoplossing en glucose en nog een toetje ?? De behandelend arts heeft hem toch zover beter kunnen maken zodat we met de geplande vlucht naar huis konden. Ssozi, had ook contact met de Emirates gehad ivm met voeding tijdens de vlucht en vervoer op de luchthavens.

In de eerste week dat we in Mukono waren, hebben we het geld overgedragen wat we ontvangen hadden van het Mannenkoor. We hebben voor de boerderij nieuwe accu's gekocht, de oude waren einde levensduur.



Ssozi en Godfrey

Tijdens ons bezoek werd er in het gezin van Godfrey een zoon geboren.



Vrouw van Godfrey met baby

Wij mogen hem een naam geven!! Het moest een engelse naam zijn beginnend met een D. Maar eens even gezocht op internet. Het werd Danny. (God is my judge)

Godfrey vraagt ons wanneer we de baby komen bekijken. Eerst maar eens aan de arts vragen of dat verstandig is. Hij vindt dat prima!!

Ondertussen houdt Alle Jan goed in de gaten, wat er op de boerderij gebeurt!! Tussendoor bezoek ik nog een paar scholen. Gelukkig zijn daar geen problemen. Het gaat met de kinderen goed!! Ook geen ziektes, zoals malaria, mede door de muskietennetten die we elk jaar verstrekken. Ssozy houdt alles goed in de gaten, het hele jaar door! Speciaal als er zieken zijn. De ziekenhuiskosten worden door ons vergoed, zodat de kinderen voldoende zorg krijgen om te herstellen. Hierdoor hebben we ook weinig ziekte, geen malaria onder de kinderen!, en we hopen dat dit zo blijft.

Ook in het gezin van Ssozy wordt een zoon geboren. Het moet een engelse naam worden met een H. Internet is daarvoor ook weer onze hulp! Het wordt Harley. (meadow in the woods)

We zijn erg blij dat we een nieuwe penningmeester hebben: Edward Mukuy. Hij weet hoe hij met geld om moet gaan!!!

Nieuwe activiteit: passievruchten



Bij de boerderij was een groot stuk grond, dat Godfrey ontgonnen heeft. Een gedeelte ervan heeft hij beplant met passievruchtplanten. Deze vruchten brengen veel geld op. Er was wel een probleem!!! Voordat je aan zoiets begint, zul je wel eerst een begroting moeten maken: wat gaat het kosten en hebben we wel het geld ervoor. Nee dus. Eerst aan het werk gaan en dan constateren dat er geen geld voor is!!! Ook dat komt dan wel weer op zijn pootjes terecht!!!

De eerste passievruchten

Godfrey is op de terugreis met ons meegekomen en we hebben hem naar Barneveld gebracht voor de 4 weken durende cursus kippenhouderij en alles wat daarbij hoort.



Godfrey op stage in Winterswijk

Wanneer wij op de boerderij waren in Mukono zeiden we vaak: maak die ruimte van de kippen eens goed schoon en wanneer de kippen afgevoerd waren: "ontsmet de ruimte voordat er een nieuwe lading kippen inkomt". We zagen ze denken: "wat een gedoe, zeg"!!! Nadat Godfrey naar de cursus geweest was en weer in Mukono op de boerderij kwam, zei hij: "nu weet ik hoe belangrijk het is om de ruimte schoon te houden". We zijn benieuwd hoe het eruit ziet, wanneer we in het voorjaar weer op de boerderij komen!!!

Op de laatste dag dat we in Mukono waren, hebben we een interview gegeven.



Onverwacht kwam de hoofdredacteur van een landelijke krant (ik weet echt niet de naam) om te horen wat we in Mukono elk jaar deden.

De volgende dag stond het in de krant met foto's. Wij waren toen al weg en hebben het zelf dus niet gezien.

Sinds half augustus heb ik een nieuwe knie. Wanneer we volgend jaar terug zijn in Mukono, hopen we daar beide weer gezond rond te lopen!!

Wanneer u van iemand weet die geen nieuwsbrief (meer) ontvangt en toch graag op de hoogte wil blijven, zeg het ons. Ik hoorde pas van iemand: "ik hoor er nooit meer iets van". Wat blijkt: "ze hebben geen computer meer". Wanneer U geen computer meer hebt, sturen wij u per post de nieuwsbrief.

Hartelijke groeten,

Alle Jan en Marthanel